



Pollie's Kleurrijke Verjaardag

De Regenboogverjaardag van Pinguïn Pollie

Het was een prachtige ochtend in het verre Antarctica. Pinguïn Pollie werd wakker met een grote glimlach op zijn gezicht. Vandaag was een speciale dag: zijn verjaardag! Pollie kon zijn ogen niet geloven toen hij naar buiten keek. De lucht was helder blauw en overal hingen kleurrijke vlaggetjes. Zijn vrienden hadden een verjaardagsfeest georganiseerd en hij wist dat het fantastisch zou worden.



Pollie besloot om zijn feesthoed op te zetten. Het was een felgekleurde hoed met paarse en blauwe strepen, speciaal gemaakt door zijn beste vriend, Pinguïn Pier. Hij stapte naar buiten en werd meteen begroet door alle bewoners van de ijzige wereld. Ze hadden allemaal iets speciaals voorbereid voor zijn verjaardag.

De Rainbow-ijsberen hadden een gigantische regenboog getekend achter de feestlocatie. Het was een kunstwerk met blauwe, paarse, rode, groene en gele strepen. Pollie voelde zich zo gewaardeerd. Hij zag dat zijn pinguïnvrienden allemaal verschillende snacks klaar hadden staan: viskoekjes, zeewiersalades en zelfs een enorme taart van gemalen ijs en bessen.

“Gelukkige verjaardag, Pollie!” riepen zijn vrienden in koor. Pollie knikte en bedankte iedereen. Hij was zo blij en ontroerd door al hun lieve gebaren.

Het feest begon met een bijzondere pinguïndans. Iedereen sprong en gleed op het ijs, waarbij ze geholpen werden door de wind die zachtjes waaide. Daarna waren er spelletjes zoals vis vangen en sneeuwballen gooien.



Toen het tijd was om de taart aan te snijden, kwam Pinguïn Pier naar voren. “Deze taart is speciaal voor jou, Pollie. Het is een symbolische regenboogtaart, net zo kleurrijk en vrolijk als jij bent!”

Pollie sloot zijn ogen, deed een wens en blies alle kaarsjes uit. Iedereen begon te klappen en juichen. Het was de beste verjaardag die hij ooit had gehad. En voor Pollie betekende dat meer dan alleen een feest – het betekende vriendschap, vreugde en de wetenschap dat hij geliefd was door zijn vrienden.

Toen het feest ten einde liep en de zon onderging, voelde Pollie zich volmaakt gelukkig. Hij wist dat hij deze regenboogverjaardag nooit zou vergeten. Het was een dag vol kleuren, vrolijkheid en liefde, die altijd in zijn hart een speciale plek zou hebben.



1. Wat zag Pollie toen hij naar buiten keek op de ochtend van zijn verjaardag?
2. Wie maakte de felgekleurde feesthoed voor Pollie?
3. Welke kleuren waren te zien in de regenboog die de Rainbow-ijsberen hadden getekend?
4. Wat voor soort snacks hadden Pollie's pinguïnvrienden klaargezet voor het feest?
5. Hoe voelde Pollie zich toen hij alle voorbereidingen voor zijn verjaardag zag?
6. Beschrijf de pinguïndans die op het feest werd uitgevoerd.
7. Waarom was de taart speciaal voor Pollie gemaakt volgens Pinguïn Pier?
8. Wat deed Pollie vlak voordat hij de kaarsjes op de taart uitblies?
9. Wat betekende deze verjaardagsfeestdag voor Pollie op een dieper niveau naast gewoon een feest?
10. Waarom zal Pollie deze regenboogverjaardag nooit vergeten?